

Verbinding

*Trommelgeroffel in de verte, het is alsof het een ritme kent ?
Opzwepend, aanmoedigend, alsof bedoeld voor een ander
Zo vreemd, een toenadering ? zo hevig, niet gewend
Als een riviertje, alsmaar door en door, binnen zijn meander*

*Een rust verstorende, of juist een toegankelijkheid ?
Het ongewisse knaagt onbarmhartig
Een nadere toelating of een achteraf spijt ?
Er voor gaan, niet halfslachtig*

*Even nog een laatste, zoveelste afhandeling
Laat de boel de boel, een innerlijk móeten, dwingt
Geef ruimte, gá die ontdekkende wandeling
Stap na stap, klop na klop, het hart dat zingt*

*Dan, na de juiste richting, een samenzijn
Iets te kunnen betekenen, voor je omgeving
Zo kun je, warm omarmend, toch die ander zijn
Jouw levenspad, jouw gave, jouw verbinding!*

Frans Franssen

Waalre 06 -12- 2024