

Inhoud

Blz. 2

Het ontstaan van
Gemeenschapscentrum De
Pracht

Blz. 3

Financiële resultaten over
2019

Jubilariissen 2019

Nieuwe vrijwilligers

Blz. 4

Expositie de Hofschilders

Blz. 5

Indische middag in De Pracht

Vaste huurder Wendy

Verheijden: "De Pracht is
heel toegankelijk"

Blz. 6

Foto's Indische middag

Blz 7

Verjaardagen

Aan al onze vrijwilligers,

In deze onzekere tijden staat voor een ieder het leven op z'n kop. De één gaat in de versnelling om de samenleving tot dienst te zijn, de ander in de vertraging, teruggeworpen op een kleine groep of zelfs in eenzaamheid.

Gelukkig zijn er veel initiatieven om elkaar te ondersteunen. Als gemeenschapscentrum kunnen wij hierbij een bemiddelende rol spelen. Op kleine schaal zijn Prachtvrijwilligers al actief.

Heb je een idee of een hulpvraag? Laat het ons weten! Wellicht leidt dit weer tot een mooi initiatief.

In de tussentijd, zorg goed voor jezelf en elkaar en heb oog voor de kleine dingen die er toe doen.

De lente ontwaakt en de vogels zingen hun lied.

Het bestuur van Stichting De Pracht



Oranje Fonds
voor sociale initiatieven

*De Pracht wordt gesteund
door het Oranjefonds*

Het ontstaan van Gemeenschapscentrum De Pracht



In de 19^e eeuw was Ekenrooi nog een gehucht met een twaalftal boerderijen. Volgens de toen geldende norm was er al wel sprake van veel verkeer. Ekenrooi lag namelijk aan de drukke handelsweg van 's-Hertogenbosch naar Luik. Karrenvoerders brachten de nacht door in een boerderij/herberg te Ekenrooi. Later veranderde deze route met de aanleg van de Luikersteenweg. Temidden van deze boerderijen lag Huize De Pracht (Heerenhuizinge genaamd 'de Pracht'), naamgever van ons Gemeenschapscentrum De Pracht. De eerste bekende naamsvermelding dateert van 1873 bij de verkoop in de Meierijsche Courant. Het huis werd omschreven als 'eene hecht en sterk gebouwd Heerenhuis nabij den straatweg Eindhoven-Luik grenzende aan de rivier de Tongreep.'

Na diverse verkooptransacties tussen 1873 en 1962 kwam het huis in handen van Van Lotharingen met als bewoners de familie Van Grootel. Na een verbouwing werd het huis vervolgens gebruikt als woonhuis met pension. Veel gasten kwamen o.a. uit Den Haag en Rotterdam. Tijdens WO II vonden joodse onderduikers er onderdak en toevlucht.

Na de oorlog was er aanvankelijk sprake van een forse uitbreiding van Ekenrooi en men wilde dan ook een nieuwe parochie stichten inclusief katholiek onderwijs. Hiervoor werd in 1958 de St.-Christoffelstichting opgericht die stond voor de maatschappelijke, sociale en culturele belangen van de wijk met inbegrip van lagere school en kleuterschool. Men kocht grond aan op de hoek van de Brabantialaan en Ekenrooisestraat en al in 1960 werden beide scholen geopend in een noodgebouw.

De verdere plannen voor de bouw van een wijkcentrum met kerk, pastorie, sportzaal en ontmoetingsruimte werden echter doorkruist door de gemeentelijke plannen voor de Voldijn die daarbij voorrang kreeg. Inmiddels was de aanpalende bebouwing en villa De Pracht gesloopt (vermoedelijk 1965) en in 1968 stelde de gemeente Waalre de grond rondom huize De Pracht ter beschikking aan de St. Christoffelstichting voor de bouw van een school voor lager onderwijs. Het inwonertal van de wijk Ekenrooi groeide sterk en er ontstond meer en meer behoefte aan een permanent wijkgebouw. Ter realisatie werd de Stichting Wijkbelangen Ekenrooi opgericht (1970) die deze behoefte wist te verwezenlijken. In mei 1981 werd het wijkcentrum De Pracht geopend.

Cor van Mosselveld
(informatie en foto Waalres Erfgoed)

Financiële resultaten over 2019: Gematigd positief resultaat

Realisatie in 2019

Door de bijzondere, door het bestuur zeer gewaardeerde inzet van de medewerkers en de vele vrijwilligers zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd het boekjaar met een positief resultaat (6,8 duizend euro) af te sluiten.

De kosten van huisvesting vielen lager uit en bij een gelijkblijvende opbrengst uit zaalverhuur resulteerde dat in een bescheiden plusje. De buffetomzet was ongeveer 4 duizend euro hoger dan in het vorig boekjaar, waardoor ook op dit onderdeel een voordelig resultaat werd behaald.

Bij de activiteiten werd een gelijk resultaat als in 2018 bereikt. Bij de meeste activiteiten zijn de kosten hoger dan de opbrengsten, maar aangezien juist bij de activiteiten het betrekken van jong en oud in de wijk wordt nagestreefd, is hier een bescheiden verlies zeer acceptabel.

De cursussen geven, evenals vorig boekjaar, een bemoedigend positief resultaat van ca. 8,5 duizend euro. De meeste cursussen spelen quitte, maar met name yoga en bridge geven een flink resultaat. PrachtDag en Inloop t' Toverstokje worden door de gemeente gesubsidieerd. Evenals vorig jaar is deze subsidie niet geheel gebruikt, zodat het "overschot" aan de gemeente wordt terugbetaald.

Verwachting 2020

Door het Corona virus is het onmogelijk om nu een begroting van kosten en opbrengsten te maken voor het jaar 2020, aangezien nog onduidelijk is hoelang De Pracht gesloten moet blijven. Door de gedwongen sluiting hebben we geen opbrengsten, terwijl een aantal vaste kosten wel doorloopt. Door de gezonde financiële situatie van De Pracht is op korte termijn geen probleem te verwachten, maar het is duidelijk dat de (gedwongen) sluiting van De Pracht niet maanden zal moeten duren.

Gerrit Morren, penningmeester



Nieuwe vrijwilligers:

Hans van Zanten / CBE / Gastheer
Liesbeth Strijdonk / CBE / Gastheer
Mindy Chan / AC / Technika10
Anneke Stoute / oriënterend

De Hofschilders blijven zich al 35 jaar ontwikkelen

De werken hingen net een paar dagen in de foyer, toen het coronavirus ons in haar greep kreeg. De expositie van de Hofschilders in De Pracht ter ere van het 35-jarig jubileum van de groep is tijdelijk uitgesteld. Ankie Philipse, penningmeester en al 33 jaar lid van de schildergroep, vertelt: "Dit seizoen waren we nog te vinden in het Huis van Waalre. Maar omdat daar niet de gewenste mogelijkheden zijn om te exposeren, heb ik de Pracht benaderd. De kennismaking verliep zo gemoedelijk en we voelden ons heel erg welkom. Hier zijn we op onze plek!"



Vanaf komend seizoen zijn de Hofschilders in de Pracht te vinden op de woensdagochtenden. In de afgelopen 35 jaar zijn ze op verschillende plekken in Waalre vaste gast geweest. In de begindagen op D'n Hof, toen zijn ze verhuisd naar 't Hazzo, daarna tijdelijk naar het Huis van Waalre en nu dus naar De Pracht. Ze waarderen deze plek vanwege de (opberg)ruimte voor bijvoorbeeld de schildersezels. En vooral is er in de grote zalen 1 en 2 veel ruimte en licht.

De expositie is met zorg samengesteld door alle leden, van beginner tot professional. Samen is er een brede selectie gemaakt, met onder andere een aantal portretten, en er is gekeken naar samenhang van het geheel. De leden zijn heel vrij in wat ze schilderen en met welke materialen ze het liefste werken. Dat is ook voor deze expositie zo.

De Hofschilders is in 1984 opgericht door Gerard van Zwieten uit Valkenswaard. Hij doceerde toen meerdere groepen hobbyschilders. Sinds 2000 is er een nieuwe docent, Jacky Loenders. Jacky is bekend aquarellist, woont in België en exposeert ook internationaal. De groep is ontzettend blij met hun docent. Er is veel persoonlijke aandacht voor ieders werk en de docent brengt mogelijke thema's aan. En het belangrijkste: er is veel ruimte om te leren. Ankie vertelt: "Door de begeleiding van een docent blijf je ontdekken, leer je om met een andere bril te kijken en leer je nieuwe technieken".

Vanwege het coronavirus merkt Ankie dat de 11 leden elkaar en de wekelijkse schilderochtenden begint te missen. Er is wekelijks emailcontact. "Als we weer een beetje kunnen 'ademen', dan kunnen we elkaar misschien weer ontmoeten. Onze docent woont echter in België, dus die kan voorlopig niet komen. Misschien kunnen we bij elkaar komen bij iemand in de tuin." Zelf is Ankie altijd bezig met schilderen of tekenen ter ontspanning, ook zonder haar vaste groep.

Vaste huurder Wendy Verheijden: “De Pracht is heel toegankelijk”

De Pracht kent een groot aantal vaste huurders: van kleine zelfstandigen tot grotere clubs of verenigingen, die regelmatig een ruimte huren bij de Pracht voor hun activiteit. Wat maakt De Pracht voor hen een aantrekkelijke locatie? We vragen het aan Wendy Verheijden.

Wendy organiseert al ongeveer vier jaar reikiavonden in De Pracht. Tijdens deze avonden, in samenwerking met reikimaster Annette van Hinte-Gruber (aangesloten bij het Usui Shiki Ryoho systeem en Reiki Alliance), krijgen deelnemers informatie over reiki, worden ervaringen gedeeld en ook behandelingen uitgewisseld. Als kandidaat master organiseert zij deze avonden voor haar reikimaster. Wendy regelt zelf de administratie en het contact met de deelnemers.



Na een reeks avonden in een spiritueel centrum in Eindhoven, viel de keuze op de Pracht als nieuwe locatie. Wendy is binnengelopen met haar vraag of haar initiatief ook welkom was in De Pracht. En ze kon van start! Wendy vertelt: “Ik vond het fijn dat het lekker dichtbij huis was. En bovendien heb ik het idee dat veel mensen uit Aalst-Waalre het gemeenschapscentrum kennen. Er komen veel bezoekers, en ik vind het heel toegankelijk. Dit helpt om de bekendheid van de activiteit te vergroten, omdat ze bijvoorbeeld binnen een poster zien hangen.”

De samenwerking met de beheerders en het team van De Pracht vindt ze erg gemoedelijk en vriendelijk verlopen. Er wordt altijd meegezocht naar een oplossing. Veel eisen voor een locatie had ze niet. Tijdens haar avonden worden stoelen en tafels al aan de kant gezet, zodat ze zelf de hele ruimte kan gebruiken naar haar wensen. Inmiddels gebruikt Wendy zelf de online Zalenplanner van de Pracht voor het reserveren van een ruimte. Ze is tevreden met de gunstige prijs die wordt gevraagd. Voor haar als bewoner van Waalre geldt bovendien een gereduceerd tarief. En doordat er voldoende belangstelling is, is ze van plan om de avonden bij De Pracht te vervolgen.

Wilt u meer weten over de reikiavonden of reikibehandelingen van Wendy? Neem dan contact op met wverheijden77@gmail.com. Op 3 juni staat een nieuwe avond gepland in De Pracht.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor zaalverhuur, kijk op <https://depracht.nl/verhuur-van-de-accommodatie>.

Indische middag in De Pracht, een grandioos succes

Op zondag 26 januari stond De Pracht in het teken van de Indische middag.

Veelvuldig klonken er Indonesische begroetingen: “Selamat Datang” (wees welkom), “Terima Kasih” (dank je wel) of “Makan Lazat” (smakelijk eten) in de ontmoetingsruimte. Deze ruimte was omgetoverd in een heuse toko, met de heerlijke geuren van de Indonesische rijsttafel van cateraar Rumah Makan Grace. Velen genoten van de gerechten en Grace en haar crew konden het bijna niet aangeslept krijgen. Er stond ook een grote marktkraam waar veel traditionele Indonesische artikelen te koop waren door Sarongs & zo.

Zaal 1,2 en 3 waren fantastisch aangekleed met batik doeken op de tafels en Indonesische voorwerpen aan de wanden. Live muziek was er van duo It Takes 2, die met hun aanstekelijke muziek velen op de dansvloer brachten. Indonesische dansles was er van The Melati dancers en ook hierbij lieten veel gasten zich niet onbetuigd. Prachtige Indonesische klanken klonken er van de Angklung groep: Perwarindo Angklung Orchestra.

Deze Indische middag zal de geschiedenis ingaan als een van de meest succesvolle, grootste en drukst bezochte activiteiten in de historie van De Pracht. Zeker meer dan driehonderd (!) bezoekers mochten wij over de middag verwelkomen.

We zullen hier zeker een jaarlijkse traditie van maken en dus “Selamat Tringall”: Tot ziens.
HvB



Foto's: Anoeck Arie

Verjaardagen

Jet Schonenberg	03-5	Mirjam Kees	04-7
Lenneke van Gulik	05-5	Harrie van Beek	11-7
Marc van Wijngaarden	05-5	Kathleen van Liempt	13-7
André de Wit	08-5	Jolanda de Wit	13-7
Peter Leijten	08-5	Wil ter Mul-Zaar	16-7
Diny Zeegers	11-5	Hanneke van Bokhoven	17-7
Walter van den Born	12-5	Hans Hutjens	22-7
Heidi van der Veer	14-5	Magda Hart - Schepers	23-7
Steven de Jonge	14-5	Mientje Spijkerman	23-7
Els Morren	16-5	Hermien Weistra	23-7
Janny Derkx	16-5	Lowies Giesen - Verbiest	25-7
Annie van Hooff	26-5	Dian van Dijk	26-7
Vera Deebe	26-5	Lia van de Leur	26-7
Mart Linnemans	27-5	Anja Oppers	27-7
Wilco Wanders	31-5	Wim Huijs	31-7
Cor van Mosseveld	02-6	Wil Rutter	02-8
Nellie Klijs	03-6	Gijsbert van der Aalst	03-8
Thijs Vrijzen	04-6	Helma Gunneman	07-8
Reinie Schrijver	07-6	Annemarie van Berkel	18-8
Dorien de Waal	08-6	Ingrid de Kievit	18-8
Wil van 't Verlaat	08-6	Jaap Heijligers	20-8
Loes Kort	13-6	Marianne van Oosterom	24-8
Harry van Oorschot	14-6	Monique Meuleman	25-8
Hannie van der Aalst - Van Kuijk	18-6	Marcel de Pon	26-8
Ingmar Wessels	20-6	Lia Verberne	28-8
Milou Verhagen	20-6	Frank Mollen	28-8
Tinie van de Ven	20-6	Betsy Berkers	29-8
Paul Jacobs	26-6	Jos Slaats	30-8
Martijn Vos	29-6	Lidi van Heijst	31-8
Ebel Raap	30-6		

Namens De Pracht feliciteren wij alle jarigen deze maanden met hun verjaardag. Proost!