

## **Juryrapport Stichting De Pracht Ekenrooi, Waalre**

‘Samen zelf doen’ is precies wat er in het Brabantse Aalst gebeurt. De Pracht is geheel in zelfbeheer van wijkbewoners gekomen toen het drie jaar geleden door bezuinigingen met sluiting werd bedreigd. Maar, om met de woorden van voorzitter Hans van Baal te spreken: ‘ineens stonden er 1.100 mensen op de stoep om te zorgen dat we door konden gaan’. En nu zijn ze een van de drie winnaars van een Appeltje van Oranje!

De jury is onder de indruk van het aanstekelijke positivisme van iedereen die betrokken is bij De Pracht. Er wordt niet gedacht in termen van problemen, maar in oplossingen. Dit blijkt ook uit het nieuwe meerjaren-beleidsplan van de Pracht dat helemaal geënt is op Omdenken: Niet ‘Ja maar’, maar ‘Jazeker!’ Deze bevologenheid in combinatie met deskundigheid zorgt voor een prachtig gemeenschapscentrum dat met recht het kloppend hart van de buurt genoemd mag worden, voor elkaar en met elkaar!

Bijzondere waardering van de jury is er voor de wijze waarop De Pracht zich mede met inzet van vrijwilligers heeft ontwikkeld als partner in zorg en welzijn voor de gemeente Waalre. Wellicht een inspirerend voorbeeld voor ontmoetingsruimtes in andere gemeenten.

Bij De Pracht zien ze nog volop mogelijkheden om nieuwe verbindingen te leggen en de ontmoetingsruimte verder te laten bruisen. Zo zijn er ideeën voor contactdagen voor mantelzorgers, vrijwillige buurtnetwerken, een 55+ soos rondom Ons Eetcafé en herinrichting van het buitenterrein.

De jury hoopt dat het winnen van de Appel van Oranje bij zal dragen om al deze ideeën handen en voeten te geven.

*Majesteit, graag roep ik naar voren: mevrouw Kort, de heer van Maasakkers en de heer van Baal van Stichting De Pracht Ekenrooi, Waalre en verzoek ik u om een Appeltje van Oranje uit te reiken.*